

# Schets 7 – Het laatste oordeel

## Artikel 36-37

### Benodigheden voor deze bijeenkomst

- Voor elke jongere een Bijbel en een Handreiking.
- Een leidingdeel voor jezelf als leidinggevende.
- Apparatuur om een filmpje van ABC van het geloof te bekijken (vraag 5).

### Opening

- Te lezen bijbelgedeelte:
  - ✓ 1 Timotheüs 2:1-4
  - ✓ Romeinen 13:1-7
  - ✓ Mattheüs 25
  - ✓ Openbaring 21 en 22
- Vanuit de belijdenis:
  - ✓ Nederlandse Geloofsbelijdenis artikel 36-37
  - ✓ Heidelbergse Catechismus zondag 19 en 22
- Suggesties om te zingen:
  - ✓ Psalm 37:2 en 3
  - ✓ Psalm 73:12, 13 en 14
  - ✓ Psalm 17:8
  - ✓ Psalm 7: 4 en 6
  - ✓ Psalm 98:4
  - ✓ Spoedig zal komen
  - ✓ Wat de toekomst brengen moge
  - ✓ Wij blijven geloven
  - ✓ Nu gaan de bloemen nog dood
  - ✓ Meine Zeit
- Gebedspunten:
  - ✓ Bid en dank voor onze overheid (plaatselijk, provinciaal en landelijk).
  - ✓ Vraag om een vernieuwd leven dat uitziet naar de wederkomst.
  - ✓ Bid of de Heere Jezus spoedig terug wil komen op de wolken van de hemel.

### Doelstelling

De jongeren kunnen aan het eind van de bijeenkomst de volgende kernvragen beantwoorden:

1. Wat betekent het dat Jezus komt om te oordelen de levenden en de doden?
2. Hoe stempelt dit mijn leven?

### Alternatieve (start)opdracht

Wat doe het met jou als je denkt aan de wederkomst van Christus? Zoek hieronder het gevoel dat jij hebt bij de wederkomst en de reden daarvoor bij elkaar.

Gevoelens	Redenen
Angst	... want je weet dat de Heere Jezus regeert en je zult dan voor altijd bij Hem zijn.
Verlangen	... want er zijn nog zoveel mensen die de Heere Jezus niet kennen die dan verloren gaan.
Blijdschap	... want de Heere Jezus komt om te oordelen en je kent Hem niet.
Verdriet	... want je hebt de Heere Jezus lief en zult dan voor altijd bij Hem zijn.

### Achtergrondinformatie – bij de artikelen

*Artikel 36* is als volgt opgebouwd:

- a. God heeft een overheid ingesteld wegens de verdorvenheid van de mensen. Hij heeft haar het zwaard gegeven tot straf der bozen en bescherming der vromen.
- b. Haar taak is:
  - a. Openbare orde handhaven;
  - b. Kerkdienst te handhaven, dat wil zeggen: bestrijding van het rijk van de antichrist en bevordering van het rijk van Christus.
- c. Plichten van de onderdanen:
  - a. Zich aan de overheid onderwerpen (Romeinen 13:5);
  - b. Belasting betalen (Mattheüs 22:21, Romeinen 13:7);
  - c. Overheid eren en eerbiedigen (Romeinen 13:7);
  - d. Gehoorzamen in alles dat niet strijdig is met Gods Woord (Handelingen 5:29);
  - e. Voorbede doen (1 Timotheüs 2:2).
- d. Verwerping van Wederdopers en andere oproerigen. Hun levenswijze, die de Belijdenis verder omschrijft, kwam voort uit hun optimistische kijk op de wedergeboren mens. Onze vaders begrepen beter dat een mens ook na ontvangen genade zondaar blijft, en dus ook maatschappelijke regels heeft te eerbiedigen. Verder distantieerden zij zich tegenover Rom en de koning van Spanje van deze oproerige geesten, die de Reformatie in een kwaad daglicht stelden.

Wat *artikel 37* betreft valt het op dat de Belijdenis zich heel sober uitdrukt over het einde van de wereld. De Belijdenis houdt zich praktisch geheel aan de letterlijke tekst van de bijbelwoorden. Van de toekomst is immers door ons mensen in deze bedeling niet méér te zeggen dan God in Zijn Woord meedeelt. Onze gereformeerde vaders hebben zich ver willen houden van alle fantasterij die bijvoorbeeld door de Wederdopers gepropageerd werd. Sola Scriptura!

## Antwoorden op de vragen en suggesties voor gesprek

### Startopdracht

Een mooie opdracht om de laatste bijeenkomst over de NGB te beginnen. Zie ook de slotopdracht.

1.
  - a. Dit is nodig vanwege de zonden en ontaarding van de mensen. We hebben mensen nodig die ons regeren, de wetten voorschrijven en voorgaan in het goede.
  - b. Het handhaven van de orde en rechtspraak, bestraffen van slechte mensen en beschermen van goede mensen. En ook noemt het artikel als taak van de overheid: het in stand houden van de kerkdiensten en de groei van het Koninkrijk van Christus bevorderen.
  - c. Zich aan de overheid onderwerpen, belasting betalen, respecteren en gehoorzamen en voor haar bidden.
  - d. Als de overheid iets vraagt wat tegen de wet van God ingaat. Bijvoorbeeld het verbieden van de kerkdiensten of ten tijde van de Tweede Wereldoorlog het uitleveren van de Joden.
  - e. Hij wist dat hij met het schrijven van deze Belijdenis zijn leven in gevaar bracht, maar toch deed hij het omdat hij hiermee gehoorzaam was aan God. Hij bleef pal staan voor God en Zijn Woord, ook al mocht dat niet van de overheid.
2.
  - a. *Persoonlijk*
  - b. *Persoonlijk*
  - c. Dit zou goed kunnen kloppen, al is het iets dat ons beschaamd moet maken. Voorspoed kan ervoor zorgen dat we de pinnen van onze tent veel te vast slaan en meer bezig zijn met het hier en nu dan met Gods toekomst. Een christen die vervolgd wordt kan dan wel eens veel meer verlangen naar het moment dat God recht doet en hij van de vervolging verlost is.
  - d. *Persoonlijk*
3.
  - a. *Persoonlijk*
  - b. *Persoonlijk*
  - c. Zie bijvoorbeeld <https://www.nederlandse-geloofsbelijdenis.nl/artikel-36> voor alle uitgeschreven verwijsteksten.
4.
  - a. Hij, de Zoon des mensen, komt in heerlijkheid en zal zitten op de troon. Alle volken zullen voor Hem verschijnen en Hij zal hen oordelen. De gelovigen zijn de schapen, zij mogen ingaan in Zijn heerlijkheid. De ongelovigen zijn de bokken, zij zullen voor eeuwig verloren gaan.
  - b. Hij is de Redder van de schapen, dat zijn degenen die in Hem geloven en in dit in hun leven door hun daden hebben laten zien.

- c. Als de Heere Jezus terugkomt, waar zul jij dan staan? Bij de schapen of de bokken? Nu is het nog tijd om je tot de Heere Jezus te keren, Hij wil ook jouw Redder zijn!
- 5.
- Persoonlijk*
  - Persoonlijk*
  - Zie ABC van het geloof.*
6. In het gebed dat in het doopformulier staat klinken deze woorden:  
*Wij bidden U, pleitend op Uw grondeloze barmhartigheid, dat U deze kinderen in genade wilt aanzien en door Uw Heilige Geest in Uw Zoon, Jezus Christus wilt inlijven, opdat zij met Hem in Zijn dood begraven worden en met Hem mogen opstaan in een nieuw leven; hun kruis in de dagelijkse navolging van Christus blijmoedig mogen dragen en Hem toegewijd zijn met waarachtig geloof, vaste hoop en vurige liefde; **opdat zij dit leven, dat toch niet anders is dan een voortdurend sterven, door Uw genade getroost mogen verlaten en dat zij op de jongste dag voor de rechterstoel van Christus, Uw Zoon onbevreesd mogen verschijnen.***  
Mooi om deze woorden ook op deze avond met en voor elkaar te bidden!
7. –
- 8.
- Persoonlijk*
  - Het geloof in de Heere Jezus en de leiding door Zijn Geest.
  - Het roept je op om je blijdschap en geluk niet in deze wereld maar in de drie-enige God te zoeken.

*Slotopdracht*

-